

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

Με το παρόν εκφράζουμε την ανησυχία μας, σχετικά με την πορεία του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου της Χώρας, το οποίο αποτέλεσε και αποτελεί εδώ και δεκαετίες όραμα και στόχο για πολλούς.

Τον Ιούλιο του 2013 μετά την ψήφιση του ν. 4164/13 καταργήθηκε, ο Δημόσιος Οργανισμός, ΟΚΧΕ και οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στην ΕΚΧΑ ΑΕ (πρώην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ), η στελέχωση της οποίας είχε γίνει με εξειδικευμένο κυρίως, επιστημονικό προσωπικό, προερχόμενο από τον ιδιωτικό τομέα. Η ίδρυσή της δε, το έτος 1996, έγινε με αποκλειστικό σκοπό την απεμπλοκή από δομές και δυσλειτουργίες του δημοσίου τομέα, αφού ένας Δημόσιος Οργανισμός λόγω της έλλειψης ευελιξίας στη λειτουργία του, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις υλοποίησης ενός Έργου τέτοιου μεγέθους. Μετά την υπαγωγή όμως, της εταιρείας στις ΔΕΚΟ παρατηρείται πλέον σταδιακή και ολοένα αυξανόμενη απαξίωση της ΕΚΧΑ Α.Ε. και του Έργου του Εθνικού Κτηματολογίου, διότι επήλθε διόγκωση της γραφειοκρατίας και όλων των χαρακτηριστικών και αγκυλώσεων του Δημοσίου, που σε συνδυασμό με την έλλειψη του απαιτούμενου επιστημονικού προσωπικού ενέχει τον κίνδυνο να την καταστήσει αναποτελεσματική.

Σήμερα, 20 χρόνια μετά την έναρξη του Έργου του Εθνικού Κτηματολογίου και παρότι έχει περάσει κατά καιρούς -με το αζημίωτο και χωρίς αποτέλεσμα-, τεχνική βοήθεια, πότε ονομαζόμενη ως «Experts», πότε ως «Task Force» και πότε ως «PMO», σήμερα ξανα-βιώνεται το ίδιο έργο με τη μορφή της «Παγκόσμιας Τράπεζας» και προωθείται χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό η δημιουργία ενός «νέου ενοποιημένου» φορέα του Δημοσίου ο οποίος και θα αναλάβει την ολοκλήρωση και τήρησή του.

Το μόνο που έχει ανακοινωθεί από το αρμόδιο υπουργείο είναι ότι, ο νέος φορέας, παρά τις ανάγκες του Έργου σε εξειδικευμένο προσωπικό, θα κληθεί εν τη γενέσει του να απορροφήσει όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους των υποθηκοφυλακείων αλλά και τους εργαζομένους στην ΕΚΧΑ.

Μετά από μήνες διαβουλεύσεων των αρμοδίων και με την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, διερωτάται κανείς σε μια τέτοια καθοριστική για το Έργο στιγμή, γιατί η εταιρεία μέσω της διοίκησής της δεν έχει καταθέσει ένα σχέδιο, αλλά

ακολουθεί απαρέγκλιτα και με μυστικότητα, τις ειλημμένες και χωρίς σχεδιασμό αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας, διερωτάται επίσης με ποιόν τρόπο και τι ανταλλάγματα σταμάτησε τις αντιδράσεις που είχαν προκύψει από τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας μετά την πρόσφατη διαρροή των κειμένων της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Απαιτούμε από την Πολιτεία και τη σημερινή Κυβέρνηση, με γνώμονα ότι, σ' αυτή τη δύσκολη για τον τόπο στιγμή το Έργο εκτελείται από το υστέρημα του ελληνικού λαού, να ασχοληθεί επί της ουσίας με τον σχεδιασμό του «φορέα» και να αναδείξει το Έργο ως ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά Έργα της Χώρας, που θα προσδώσουν πλείστα οφέλη καταρχήν στους πολίτες και κατ' επέκταση στην ίδια την Χώρα και όχι ως μέσο πελατειακής πολιτικής.

Απαιτούμε από την Διοίκηση της εταιρείας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να επιτελέσει το καθήκον της απέναντι στο Έργο και τους εργαζομένους

Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.», παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως άλλωστε και η πλειονότητα των πολιτών, αυτές τις δύσκολες για τη Χώρα ώρες, συνεχίζουν την προσπάθεια τους για την επίτευξη του στόχου τους, ο οποίος δεν είναι άλλος από την άμεση υλοποίηση του Έργου ως έναν από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης της Χώρας.

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΕΣΤΕΚ)**